

Bresinfo

nieuwsbrief van De Bres jrg 3 - nr 2 - dec 2003

'Pomp ons niet rond als oud vuil door alle zorgvoorzieningen heen'

'Hoe moet Zwolle eruit zien in 2030?' Deze vraag stelde het college van B&W aan een aantal Zwollenaren onder het motto 'Stad in Debat'. Bij nader inzien bleek die groep nogal autoch- en één-tonig te zijn: overwegend witte mannen.

Een opmerking daarover leverde de reactie 'We komen zo moeilijk met anderen in contact' op. Vanuit de Bres vonden we direct zo'n achttien 'andere' mensen, overwegend vrouwen, bereid tot gesprek. Antillianen, Surinamers, Armeniërs, Kongolezen, Turken: daklozen, mensen met een psychiatrisch verleden, vluchtelingen, een hoogbejaarde

man, uitkeringsgerechtigden, jonge moeders: alevieten, muslima's, christenen, 'niks'gelovigen.

Solidariteit. Sociale cohesie. 'Werken, arme mensen helpen'

Henk de Jong leidde dit extra Stad in Debat-gesprek. Meelevend, invoelend. Mensen met soms tegengestelde belangen blijken hier solidair met elkaar te zijn. Vinden elkaar in hun streven naar elkaar om te zien, nú, met het oog op 2030. De sociale paragraaf van een vluchteling, al negen jaar wachtend op een vergunning: zij mag niet werken, moet leven van een uitkering, luidt: 'Werken, arme mensen helpen'.

En: 'Ik begrijp best dat een rijk mens niet begrijpt wat het is om arm te zijn, maar dat

vervolg op pag.2

Van de redactie

De feestdagen staan voor de deur. In dit decembernummer van Bresinfo staan we daarbij stil. De voorzitter van het stichtingsbestuur bespreekt de overeenkomsten tussen Sint Maarten en Sint Nicolaas. Ook is er aandacht voor de kerstviering in de Bres die voor de vierde keer zal plaatsvinden en voorgaande jaren een groot succes was.

Daarnaast kunt u een verslag lezen van de trainingsdag voor vrijwilligers en van een

bijzonder bezoek aan de Bres. Ten slotte bevat deze Bresinfo een verslag van de bijdrage die verscheidene van onze bezoekers hebben geleverd aan de discussiebijeenkomst 'De stad in debat'. Wij wensen u veel leesplezier toe en tevens veel geluk in het nieuwe jaar.

De redactie

vervolg van pag. 1

dat onbegrip moet voort duren tot in 2030 - daar heb ik geen begrip meer voor.'

Rondpompen van armoe/aanboren van rijkdom

'Geef ons de gelegenheid om ons steentje bij te dragen. Betrek ons in zinvolle werkverbanden met perspectief op persoonlijke ontwikkeling. Gun onze verenigingen letterlijk en figuurlijk een plek, een plaats in de samenleving. Zorg voor onderkomens, faciliteer zelforganisaties. Boor onze rijkdommen aan, onze vaardigheden, en pomp ons niet rond als oud vuil door alle zorgvoorzieningen heen. Coördineer de zorg, optimaliseer die met het oog op de zwaksten. Zo als het nu is, is het een horrorfilm. Alles werkt langs elkaar heen. Je laatste restje zelfrespect en energie vloeit weg bij de gedachte aan "hulpverlening". Zwolle 2030? Over vijf jaar zit ik in de bak of ben ik dood.'



De mensen die deelnamen aan het Stad in Debat-gesprek.

Trainingsdag 3 oktober 2003

Jaarlijks zijn er twee trainingdagen. Helaas, niet iedereen kan. We zijn met z'n veertien, weer onder de professionele leiding van Margreet de Jong. Zij zorgt ervoor dat we niet te veel eigen associaties en voorkeuren volgen.

Een vraag: 'Willen we met gasten die al heel lang bij ons komen, weer inhoudelijk aan de praat, hoe start je daar dan mee?' Als de sfeer goed is en wij ons open opstellen, maakt de gast zelf wel duidelijk of zij behoefte heeft. In ieder geval:

'Türki türki, broek onder jürki'

'Dat zeiden ze twintig jaar geleden: nu dragen ze het zelf. Integratie? Het lijkt vriendelijk, maar het is: knokken. Train ons in assertiviteit, voor je rechten op komen. Investeer in ons, en in kleinschalige laagdrempelige ontmoetingsplekken, overal in de stad, óók in Stadshagen! Tegen de vervreemding en de verloedering. We willen sámen leven, elkaars sterke punten op roepen en benoemen.'

De complimenten!

Alle lof voor de organisatoren van Stad in Debat met deze bres in het gesprek. Nu komt het erop aan dat we scherp in de gaten houden wat er concreet met onze beleidsaanbevelingen gedaan wordt. Wij voelen ons serieus genomen, en we rekenen erop dat dat zo blijft. En: bedankt voor de mooie foto! Een herinnering aan een inspirerend gesprek.

Vrienden van de Bres

Stichting 'Vrienden van de Bres' is onlangs officieel in het leven geroepen.

De stichting gaat een lijst aanleggen van 'vrienden van de Bres'. Deze vrienden ontvangen een of twee keer per jaar informatie over het werk in de Bres. Ook wordt hen jaarlijks een geldbedrag gevraagd. Op die manier kunnen mensen meeleven met wat er in de Bres gebeurt en daaraan hun steun geven. Het geld dat op deze wijze binnenkomt, kan besteed worden aan iets extra's, bijvoorbeeld met de feestdagen. Het lopende werk in de Bres wordt bekostigd door subsidies van de burgerlijke overheid en de kerken.

Inmiddels is er een bestuur gevormd. Voorzitter is Ike de Wit. Ellen Oldenburg draagt zorg voor het secretariaat en het penningmeesterschap. Verder is Ans Nieuwenhuis lid. Dit bestuur is enkele keren bijeen geweest en heeft concrete plannen gemaakt.

Onze verwachting is dat er belangstelling bestaat om als vriend of vriendin van de Bres steun te geven aan het werk in de Bres. Steeds weer blijkt er interesse te bestaan, maar daadwerkelijk meedoen is in de praktijk niet voor iedereen weggelegd. Via de nieuwe stichting is het goed mogelijk mee te werken aan het welslagen van het werk in de Bres.

nator. Ja deze trainingsdag was wel nuttig, en we waren wel moe!

Kees

Kerstfeest in de Bres

Op Tweede Kerstdag gaan we er dit jaar weer een feest van maken in de Bres. Een maaltijd is daarbij onontbeerlijk. Zo is de kartoffelsalade inmiddels een befaamd vast onderdeel van het 'de Bres kerstbuffet'. Maar ook zullen de soep, de sandwiches en het kerstbrood niet ontbreken voordat het dessert op tafel komt.

Vrijwilligersmonitor

Medio 2003 hield de gemeente Zwolle een enquête bij vrijwilligersorganisaties. De uitkomsten stellen de gemeente in staat beleid vorm te geven. De enquête geeft ook waardevolle informatie over de eigen organisatie. Tot nu toe zijn de resultaten van 253 deelnemers verwerkt. Ook de Bres stuurde gegevens op.

Drie zaken werden getest waar apart punten voor te krijgen zijn:

- Het algemeen gunstige klimaat voor de vrijwilliger.
- De flexibiliteit van de organisatie.
- De geschiktheid voor specifieke kenmerken van de verschillende doelgroepen.

Voor elk onderdeel wordt een rapportcijfer berekend tussen 0 en 10. De scores van de Bres, vergeleken met de gemiddelde score voor alle deelnemende organisaties, zijn als volgt:

	de Bres gemeente	
'Algemeen'	8.9	5.4
'Flexibiliteit'	8.3	6.9
'Doelgroepen'	4.4	2.2
Totaalscore:	8.1	5.6

Het volledig formulier ligt ter inzage bij de coördinator en het secretariaat van het stichtingsbestuur. Inmiddels zijn we aan de slag gegaan met een verbeterpunt, namelijk het projectmatig klussen.

Wat is er verder te doen? Het succes van voorgaande jaren krijgt een vervolg. We gaan voor een creatieve invulling van de middag. Zo zijn er al eens compilaties gemaakt met persoonlijke kerstgroeten van onze gasten. Er wordt ook een eigentijds

kerstverhaal verteld. Misschien ook weer een diavoorstelling. En natuurlijk is er muziek.

Net als voorgaande jaren vieren we de kerstdagen met het Actiefocentrum. Zij verzorgen het programma voor Eerste Kerstdag. De Bres is open op Tweede Kerstdag, vrijdag 26 december, tussen 13.30 en 19.00 uur.

We zien u graag. Ook met de kerst. U bent van harte welkom in de Bres!



Bij de jaarwisseling

De dagen zijn kort en de buitentemperaturen laag. Het leven speelt zich 's winters vooral binnen af. Er is meer behoefte aan gezelligheid en aandacht voor elkaar dan in de zomer. Dat is al lang zo en dat zien we aan onze feesten.

Op 11 november vieren we Sint Maarten. Hij is de bisschop die de helft van zijn mantel gaf aan een arme naakte medemens. Het was bitterkoud. Het gebaar van Sint Maarten was figuurlijk en letterlijk verwarmend.

Op 5 december gaat alle aandacht naar Sint Nicolaas, de bisschop van Myra. Van hem wordt verteld dat hij in de dagen voor Kerst bij arme mensen pakjes voor de deur legde. Het feest van Sint Nicolaas is echter nauw verwant gebleven met de activiteiten van de Kerstman later in de maand. Myra ligt aan de zuidkust van Tur-

kije. In een moslimland als Turkije, waar Kerst niet algemeen gevierd wordt, treedt Sint Nicolaas op bij de jaarwisseling. De betekenis van Sint Nicolaas is blijkbaar niet alleen iets van de kerk. Zijn gedachtegoed wordt breed gedragen, ook door moslims.

Sint Maarten en Sint Nicolaas danken hun aureool van heiligheid aan het feit dat zij oog hadden voor de noden van medemensen. Zij zagen niet alleen die problemen, maar deden ook daadwerkelijk iets om de noden te verlichten. Beide heiligen hebben goed begrepen dat mensen samen moeten optrekken en elkaar helpen waar dat nodig is. In het kielzog van Sint Maarten en Sint Nicolaas doen we dat ook in de Bres.

We hopen dat het jaar 2004 een goed jaar wordt voor ieder persoonlijk en voor de activiteiten in de Bres.

Frans Dijk

Een gast uit Ethiopië

In de sloppenwijken van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, leven tienduizenden mensen in erbarmelijke omstandigheden. Betaald werk, stromend water, elektra, scholen, gezondheidszorg, sociaal stelsel? Vergeet het. Ondervoeding, werkloosheid, drugs, aids, geweld.

Samen met de bewoners is vanaf 1981 een begin gemaakt met gezondheidszorg, nieuwbouw, sanitaire voorzieningen, scholing, zorg voor eigen inkomen en sociale bewustwording. Einddoel: zelf een eigen, leefbare buurt beheren. Gevoelens van machteloosheid en minderwaardigheid maakten plaats voor ervaringen van zelfrespect en eigen waarde. Een sprookje?

Mevrouw Tsehai Taye, in Zwolle te gast op uitnodiging van Travers, is als accountant verbonden aan het project. Ze is op bezoek in de Bres en vertelt natuurlijk over haar werk. Tegelijk uit zij haar verbazing erover dat in het welvarende 'civilized' Nederland een huiskamer als de Bres nodig is. Waar wij elkaar vinden is aan de basis van ons werk: we werken sámen met de mensen



om wie het gaat, op weg naar zelf respect en gevoel van eigenwaarde. Luisteren heeft hier in het eerste woord. Onze gasten laten graag een foto van zich maken. De stiltehoek maakt diepe indruk op haar. Bij het afscheid nemen zegt mevrouw Taye: 'God bless you'.

Lieve Bres,

Op afstand in Den Haag, waarheen ik in 1998 uit Zwolle verhuisde, leef ik mee met jullie groei.

Nog maar al te goed herinner ik me de periode van vóór de opening.

Een klankbordgroep rond Egbert van Veldhuizen, wiens garage volliep. Zijn droom van een inloophuis.

Hoe maak je van een droombeeld werkelijkheid?

Hoe moesten we instanties duidelijk maken dat er werkelijk behoefte aan een inlooplek was? En wat dat dan inhield.

Was het geen doublure van iets anders?

Egbert weet nog wel hoe we piekerden en zochten naar een locatie.

Bezoek aan inlooplekken elders in het land.

Moesten we duidelijk zichtbaar in het hart van de binnenstad zitten?

Of juist verscholen aan de rand, in de luwte?

En wie zou dat betalen?

En dan de naam. Zijn we pratenderwijs bij 'de Bres' uitgekomen, of heeft iemand die naam bedacht?

Ik herinner het me niet meer.

Wel de discussie over een logo:

Hoe presenteer je je op papier, zodat iedereen je au serieux neemt? Modern, strak vormgegeven, professioneel, of juist vriendelijk, laagdrempelig, huiselijk?

Hoewel het huidige beeldmerk, het venster, al in een vroeg stadium op tafel lag, was dat wel eigentijds?

Ik vind het nog steeds een prachtig beeld, de bres, gat in een muur, venster.

Uitzicht, daar waar alles door een muur geblokkeerd lijkt.

Het gat is leeg. Het uitzicht niet tevoren ingevuld.

Het gaat om de ruimte die het biedt, een vergezicht, of gewoon frisse lucht.

En zo is het geworden.

Als ik de Bresinfo lees denk ik YES!

Ik ben trots op jullie, de mensen die het hebben waargemaakt. Die droom.

En nog gefeliciteerd met de eervolle vermelding, waarover ik in de Bresinfo las.

Annemie van Gend

Colofon

jrg 3 - nr 2 - december 2003

Deze nieuwsbrief is een uitgave van inloophuis de Bres.

Openingstijden: ma t/m do van 13.30 - 16.30 uur.

Redactie Theo Brand, JanCoert Toerse, Egbert van Veldhuizen, Marsha de Vries

Vormgeving Circade tekst & ontwerp, Astrid Grootenhuis

Druk IJsselprint

de Bres
inloophuis voor Zwolle



Heiligeweg 1, 8011 XX Zwolle
Telefoon (038) 4213155

Fax (038) 4265974

Email: debres@worldonline.nl

Internet: www.debreszwolle.nl

Postbank 4370960 t.n.v. De Bres