

Bresinfo

nieuwsbrief van De Bres jrg 4 - nr 2 - december 2004

Kerstgroeten voor de Bres

Welke kerstgedachte heeft u voor 2004?

Wat wenst u de Bres toe voor 2005? De redactie van Bresinfo vroeg het aan de wijkagent, een buurman van de Bres en de Bazuin; de muziekvereniging die Tweede Kerstdag een optreden zal verzorgen aan de Heiligeweg.

'Als achterburen van de Bres schijnt de verlichting soms 's avonds laat in onze kamers; men is dan vergeten de knop om te zetten. Wij wensen de Bres toe dat zij die knop nooit uit hoeft te zetten en dat haar licht zal blijven schijnen als baken voor degenen die er in hun donkere zielsmomenten steun en troost vinden'.

*BJ Kam
Achterbuurman*

Van de redactie

Dit decembernummer van de Bresinfo staat in het teken van de naderende feestdagen en het nieuwe jaar. Uit de verschillende bijdragen blijkt dat de Bres nog altijd in een (zelfs groeiende!) behoefte voorziet en dat allerhande mensen de Bres een warm hart toedragen. Wij wensen u allen fijne feestdagen toe en hopen u in het nieuwe jaar (weer) te mogen begroeten in de Bres.

De redactie

Kerst 2004

Zijn het de kerstmannen en de boom, de lampjes die de sfeer bepalen...

Zijn het de kitsch dingen waar wij alles mee versieren?

Elk jaar wordt het meer, een huis vol met dingen is dat sfeer?

De Kersttijd geeft me altijd een fijn gevoel, maar dit jaar ga ik het anders doen.

Nederland is van de kaart. We worden opgeschrikt door een moord en mensen nemen wraak.

Laten we elkaar toch accepteren, we kunnen zoveel van elkander leren.

Ik denk aan de zwerver die hongerig en hunkerend loopt door de straten. Eenzaam door iedereen verlaten.

Laten we stoppen met praten en iedereen hier verantwoordelijk voor laten. Kunnen we onszelf net iets meer inspannen om ook hier een oplossing voor te plannen. En zo zijn er zoveel mensen die worden vergeten en niet eerder opvallen dan als ze aan de afgrond zich begeven.

Dit jaar ga ik het anders doen. Kersttijd geeft me nu nog een fijner gevoel.

*Popko Schuitema
Wijkagent Zwolle-Centrum en
Park de Weezenlanden*

vervolg op pag.2

vervolg van pag. 1

Kerstgroeten voor de Bres

'Op Tweede Kerstdag 2004 zijn we uitgenodigd om in de Bres te komen spelen. Dat doen wij graag. Kerst is voor velen een emotioneel moment. Juist met muziek kan je mensen raken, je gevoel uiten, communiceren. Als je daarin ook een boodschap kwijt kan, in dit geval de kerstboodschap, dan is er tijdens het musiceren plaats voor een ontmoeting.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen toe. En dat wij aan het eind van die middag óók tegen elkaar kunnen zeggen 'Dank je wel voor de fijne middag' en dat we ervaren dat we er zijn voor elkaar! Dat geeft een bestemd gevoel!'

*Renate Groenenberg-Mestebeld
voorzitter de Bazuin*



Sneeuwpoppen

*Waltraud Strelow
(foto Jan Drost)*

Een van onze vrijwilligers - Waltraud Strelow stelt alles in het werk om het kerstdiner in de Bres mede te financieren. Zij maakt leuke kerstmannen en sneeuwpoppen van wol en verkoopt ze in de Bres voor een scherpe prijs (€ 6,- en voor twee poppen € 10,-). Zomaar een gift overmaken kan natuurlijk ook, via gironummer 4370960 t.n.v. de Bres.



Op Tweede Kerstdag treedt muziekvereniging de Bazuin op in de Bres.

Met het oog op het jaar 2005

Allereerst wens ik alle lezers van Bresinfo, alle vrijwilligers en alle bezoekers van de Bres heel goede kerstdagen en een goede jaarwisseling toe! En ontvang zeker ook mijn beste wensen voor het komende jaar!

We kunnen vaststellen dat het jaar 2004 een succesvol jaar geweest is voor de Bres. Het is overduidelijk dat de Bres in een behoefte voorziet.

Intussen wordt hard gewerkt aan het bewoonbaar maken van de bovenverdieping. Als dat karwei klaar is, heeft de Bres er een flink oppervlak aan ruimte bij. Dat geeft nieuwe mogelijkheden.

In het bestuur zijn in 2004 enkele wijzigingen opgetreden. Gelukkig blijkt steeds weer dat het vinden van nieuwe leden voor het bestuur niet een heel groot probleem is. De doelstelling van de Bres ondervindt weerklank. Het initiatief wordt breed gesteund.

In september 2004 bestond de Bres al vier jaar! Dat betekent voor september 2005 de viering van het eerste lustrum. We zien daarnaar uit!

Voor de Bres wordt het jaar 2005 overigens wel een spannend jaar. Een van de gebeurtenissen die we zien aankomen is dat in mei of juni Egbert van Veldhuizen, onze coördinator, met zijn werk zal stoppen. Als predikant gaat hij dan met emeritaat. Heel waarschijnlijk is dat hij dan tevens uit Zwolle vertrekt. Er komt derhalve ook een eind aan zijn directe bemoeienis met de Bres als coördinator.

Dat zal een ingrijpende verandering betekenen. De opvolging van de coördinator is niet alleen een personeel probleem. Er zitten ook behoorlijk grote financiële kanten aan. Hoe de opvolging van onze coördinator gestalte zal krijgen is nog niet bekend terwijl ik dit schrijf.

Maar een en ander houdt wel in dat de Bres een spannend jaar tegemoet gaat.

Bij al die onzekerheid die voor ons ligt mag duidelijk zijn dat het bestuur van de Bres er al het nodige aan zal doen om te zorgen dat de ontvangst van gasten in de Bres gewoon door kan gaan.

Vooralsnog hopen we op een gelukkig en voorspoedig 2005!

*Frans Dijk
Voorzitter*

De financiële positie van de Bres

Binnen het stichtingsbestuur is de financiële positie van de Bres regelmatig een onderwerp van gesprek. Vanaf 2003 vraagt dit onderwerp meer aandacht.

De uitgaven

Zoals u weet zit de Bres op een mooi centraal gelegen punt in Zwolle. Dit pand is tot 2004 gratis ter beschikking gesteld. Vanaf begin 2004 moeten wij een deel van de huur betalen en dat is een bedrag van € 2300 per kwartaal. De bedoeling is dat de stichting op langere termijn de gehele huur zelf gaat opbrengen. Daarnaast hebben wij de normale lopende kosten die een vrijwilligersorganisatie met zich meebrengt om goed te kunnen functioneren.

De inkomsten

We ontvangen een structurele bijdrage van de Gemeente Zwolle. Daarnaast ontvangen wij een bijdrage van de kerken die aangesloten zijn bij het Podium van Kerken. Een derde inkomensbron zijn de giften van particulieren. Dit is maar net voldoende om de kosten te kunnen dragen.

Aangezien het economisch niet zo goed gaat in Nederland heeft dat effect op de bijdragen die wij ontvangen. De gemeente heeft toegezegd voorlopig subsidie te blijven geven. Wij hopen dat ook de kerken ons financieel blijven steunen in ons zo nuttige werk.

Het blijkt dat het aantal bezoekers blijft groeien. Dit betekent dat wij al 5 middagen open zijn en ook op de koopzondagen een plekje bieden. Dit alles betekent wel dat er druk

wordt gezocht naar inkomstenbronnen die ons financieel willen ondersteunen om ons werk ook in de toekomst voort te kunnen zetten. Als bestuur blijven wij ideeën ontwikkelen om geld binnen te krijgen. Wilt u ons financieel steunen of weet u anderen die ons zouden willen steunen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

*Eduard Metselaar
Penningmeester*



De Bres vierde afgelopen september alweer z'n vierde verjaardag. Dat was een taart waard voor vrijwilligers en bezoekers.

Kerst 2004

De Bres is op Tweede Kerstdag, zondag 26 december, vanaf 13.30 uur geopend. De middag kent een gevarieerd programma, met vanaf 15.30 uur onder meer een benefiet uitvoering van harmonieorkest de Bazuin en natuurlijk het kerstdiner.

Op het repertoire van de Bazuin staat kerstmuziek uit verschillende tradities. Aansluitend om circa 17.15 uur kunnen onze gasten aanschuiven voor het jaarlijkse kerstdiner. Als u

hieraan wilt deelnemen, laat het ons dan even weten. In de Bres ligt een papier waarop u zich kunt aanmelden.



Vrijwilligers ook in 2005 welkom!

Ook in 2005 blijven vrijwilligers van harte welkom! Een helpende hand, een luisterend oor?

Voor inspirerend vrijwilligerswerk en meer informatie over de mogelijkheden, belt u: 038 4549490.

Kamerama, de Bres en Sinterklaas

In Zwolle draait sinds anderhalf jaar Kamerama, een maatjesproject voor jonge vluchtelingen. Dit project is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Kinderzorg en Humanitas in Zwolle. Het is gericht op alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's), jongvolwassen ama's, jonge vluchtelingen die met familie naar Nederland gekomen zijn en Nederlandse jongeren in Zwolle en omgeving.

Ama's blijken vaak nauwelijks persoonlijke contacten met Nederlanders te hebben en Nederlandse jongeren kennen meestal geen vluchtelingen.

Ama's vinden met behulp van het project een Nederlands maatje om samen leuke dingen te doen. Zo gaan ze in groepjes van 2 of 3 bijvoorbeeld samen boodschappen doen en eten koken, spelletjes doen, zwemmen, basketballen en naar de film, de markt of de bibliotheek.

Tijdens het jaar maken de jongeren kennis met elkaars leefwereld en Sinterklaas is iets waar Nederlandse jongeren mee opgroeien. Daarom vieren we begin december weer met z'n allen Sinterklaas in de Bres. Het is ook een leuke gelegenheid om weer eens met de hele groep bij elkaar te zijn, want na de kennismaking zijn de afspraken altijd met de vaste maatjes. We draaien sinterklaasliedjes, hebben warme chocolademelk en snoepgoed en natuurlijk de zak van Sinterklaas.



Eenheid in verscheidenheid

Dit najaar kwamen op de voorlichtingsavonden van de Bres twee belangrijke groepen mensen. Voor de eerste avond waren leden van het Podium van Kerken uitgenodigd, de tweede avond was ingeruimd voor het Platform voor Religies en Levensbeschouwingen.

Eerst dus de mensen uit de (tien!) kerken die de Bres financieel en moreel ondersteunen. Voor hen was er een gevarieerde presentatie in woord en beeld, met daarna de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te raken over de doelstelling en de toekomst van de Bres.

De tweede avond werd de Bres bezocht door mensen van Humanitas/Humanistisch Verbond, de synagoge, de moskeeën, Brahma

Kumaris en de Soefi-beweging.

De avonden waren elk op eigen wijze inspirerend. Mensen van heel verschillende achtergronden vinden elkaar in een gezamenlijk draagvlak: de betrokkenheid bij het werk van de Bres.

Zo vormen al die mensen en organisaties sámen het draagvlak voor die ander. In 2005 allemaal samen op één avond?

Ieder koopt een cadeautje voor maximaal € 2,50. Deze worden bij binnenkomst in de grote zak gedaan en vervolgens begint het dobbelspel, waarbij cadeautjes gepakt en vervolgens van eigenaar gewisseld kunnen worden, wat veel hilariteit veroorzaakte. Vorig jaar wilde iedereen met een geurtje of een videoband naar huis en niemand met bestek of pepernoten.

Wilt u meer weten over Kamerama? Neem dan contact op met de coördinator, Lienke Kooistra, bel 038 422 5155 of 06 30498030 of mail naar kamerama@kinderzorg zwolle.nl

Colofon

jrg 4 - nr 2 - december 2004

Deze nieuwsbrief is een uitgave van inloophuis de Bres. Openings-tijden: ma t/m vrij van 13.30 - 16.30 uur en op koopzondagen.

Redactie Theo Brand, Louise Schijf, JanCoert Toerse, Egbert van Veldhuizen, Marsha de Vries

Vormgeving Circade tekst & ontwerp, Astrid Grootenhuys

Druk IJsselprint

de Bres
inloophuis voor Zwolle



Heiligeweg 1, 8011 XX Zwolle
Telefoon (038) 4213155
Fax (038) 4265974
Email: debres@worldonline.nl
Internet: www.debreszwolle.nl
Postbank 4370960 t.n.v. De Bres